

Hallo, ik ben Iiko de Shiba Inu.
Je kan me tegenkomen op de training bij
de hondenschool van Henk Bosman.
Henk probeert mijn baasjes te leren hoe
ze met mij om moeten gaan,
want zelf hoef ik niets te leren.
Ik weet alles al!!



Daardoor ben ik best wel eigenwijs en
doe ik lekker niet wat ik moet doen.
Dat vinden ze niet echt leuk heb ik wel
eens gemerkt.

Dus dat doe ik nu dan maar af en toe een keertje, als ik echt geen zin meer heb.

Op commando 'zit' en sta luister ik best goed, alleen dat 'af' vind ik helemaal niks.
"Volgen" gaat ook best goed, ben alleen wat sneller dan mijn baasjes en wil eigenlijk
liever met de andere honden spelen, dus dan moet ik wel eens gecorrigeerd worden.

Ik heb nu samen met mijn baasjes 13 weken puppyles gehad en dat ging hartstikke goed.
We hebben zelfs een diploma gehaald en zijn daarmee 5^e geworden van de 7 honden en
baasjes. Vind ik best knap van mijn baasjes.

We gaan nu verder met de volgende cursus, dus dat word weer genoeg leren de komende
weken, maar het word wel steeds leuker, want nu mag ik ook over hekjes en banden gaan
springen.

Groetjes van mijn baasjes

En natuurlijk een pootje van mij!!

